



Barmhartige vrouwen

In augustus 2016 schreef ik in deze rubriek over de 'Ontdekkingsreis naar vrouwelijke gestalten van compassie'. Deze driedelige programmareeks organiseren wij samen met de Landelijke Beweging van Barmhartigheid. Graag praat ik u bij over het verloop van deze inspirerende reis.

Het eerste gedeelte van de reis ligt inmiddels achter ons: drie lezingen over de vrouwelijke mystici Teresa van Avila, Hadewych en Hildegard van Bingen. Blij verrast zijn we dat er zoveel interesse was voor deze interactieve bijeenkomsten. Aan de hand van de levensverhalen van deze mystieke vrouwen wisten de sprekers ons te inspireren en in contact te brengen met onze eigen Bron.

God ervaren

In de lezingen kwam ook naar voren dat onze God een verborgen God is, maar dat wij, men-

sen, God ook graag wat dichterbij willen ervaren. In de Psalmen lezen we: "Eeuwige God, wij willen U zien. Hoe is uw Naam en waar zijt Gij te vinden?" en tot op de dag van vandaag bidden wij deze mee. Mystici uit de christelijke traditie stellen eigenlijk onophoudelijk dezelfde vraag, steeds in andere bewoordingen.

Dichtbij

Augustinus bijvoorbeeld verzucht: "Ik zocht Jou als een ziele blinde, ik zocht Jou buiten mij, en uitgestort als water liep ik van Jou weg en liep verloren tussen zoveel schoonheid die niet Jij is."

Johannes van het Kruis vraagt: "Waar houd Je je verborgen?" Teresa van Avila laat in haar gedicht: "Zoek jezelf in Mij" de Beminde zeggen: "En mocht je soms niet weten waar je Mij zult vinden, dwaal dan niet van hier naar ginds."

Daad van barmhartigheid

God werkt in en door mensen. In Mattheüs 25 lezen we hoe God met mensen omgaat. Wie een arme, een zieke, een gevangene, een medemens in nood ontmoet, weet werkelijk niet wie hij voor zich heeft. Tot zes keer toe staat er: "Ik was

het... ik had honger, ik had dorst, ik was vreemdeling, ik was naakt, ik was ziek, ik zat in de gevangenis." God verbergt zich volgens Mattheüs in en tussen mensen die je min of meer onverwacht tegen het lijf loopt. Hij is ons raketings nabij, in de beker water en het brood die gedeeld worden, in de vijf minuten aandacht die je aan iemand geeft, in het mee uithouden van de pijn die iemand lijdt door ziekte, teleurstelling of verdriet of in het mee op weg gaan als iemand de richting is kwijtgeraakt.

Barmhartige levenshouding

In het dagelijks leven zijn dat onze werken van Barmhartigheid, maar barmhartigheid is meer dan het verrichten van een daad. Het is een houding; het is een manier van zijn waar je iedere keer weer een barmhartig antwoord zoekt, en vindt, op situaties in je leven en de wereld om je heen. We wilden meer doordringen in het daadwerkelijk in praktijk brengen van barmhartigheid en onderzoeken wat daarvoor nodig is. Dit bracht ons tot het tweede deel van onze ontdekkingsreis.

Boegbeelden van compassie

In de tweede 'etappe' van onze reis gaan we in kleine groepen in gesprek met eigentijdse vrouwelijke boegbeelden, voorbeelden van Barmhartigheid. We zijn nieuwsgierig vanuit welk perspectief zij in het leven staan. Met hen willen we in gesprek gaan over vragen als: Wie zijn voor u de inspiratiebronnen, die u als mens aanspreken om te

komen tot uw grondhouding? Waar haalt u de moed vandaan om door te gaan? Hoe houdt u het vol soms tegen de stroom in te gaan en toch vanuit uw grondhouding te leven en te handelen?

Kleurrijk palet

Hiervoor hebben we een kleurrijk en divers palet aan vrouwen benaderd, die bouwen aan een meer menselijke wereld. Zij zijn werkzaam in uiteenlopende delen van de samenleving, waaronder de politiek, het theater en de wetenschap. Bondskanselier Angela Merkel liet ons schriftelijk weten dat ze "onze aanvraag voor een gesprek helaas niet kan inwilligen door tijdgebrek. Ik ben heel blij met uw waardevolle uitdagingen en ik vind uw inzet voor een menselijke wereld uitermate belangrijk." Een aantal 'barm-

hartige vrouwen' heeft inmiddels toegezegd en twee van hen hebben we inmiddels ontmoet.

Ontmoeting met Hilde Kieboom

Op 6 april jl. zijn provinciale overste Zr. Marie-Thérèse Brinkmann en Annemieke Wiercx van de Beweging van Barmhartigheid met een groepje op bezoek geweest bij Hilde Kieboom in Antwerpen. Kieboom heeft er de Sant'Egidio gemeenschap opgericht, die met 1000 vrijwilligers zorgdraagt voor kwetsbare ouderen en daklozen. Geïnspireerd door de Italiaanse Sant'Egidio gemeenschap werd haar duidelijk dat ze haar leven wilde inzetten voor de arme mens. Volgens Hilde wordt een mens die zich openstelt voor de armen een mens die zich openstelt voor iedereen. Behalve alle zorg die besteed wordt aan kwetsbare

mensen wordt er ook iedere dag een half uur samen met de vrijwilligers gebeden. De deelnemers waren dankbaar voor de ontmoeting met deze prachtige vrouw.

Theatermaakster Adelheid Roosen

Later die maand heeft een groep van acht personen theatermaakster Adelheid Roosen ontmoet in Amsterdam. Als creatieve, barmhartige en moedige vrouw betekent zij veel voor anderen. Verwondering is haar sleutelwoord. De foto's van dit bezoek laten zien dat het een heel bijzondere ontmoeting is geweest.

Gesprekken in juni

Ikzelf verheug me op de gesprekken met onze oud-Minister Lilianne Ploumen en met Rianne Letschert, Rector Magnificus van de Universiteit van Maastricht. Deze zullen in juni plaatsvinden. In een van de volgende nummers van ons informatieblad 'Zusters' zult u zeker meer horen over de inspirerende gesprekken in deze Ontmoetingsreeks.

Barmhartige liefde en compassie zijn onmisbaar in onze wereld. We hopen dat deze programmareeks bijdraagt aan een meer liefdevolle wereld voor iedereen!

Zr. Mariëtte Kinker
Lid van het Provinciaal Bestuur

7 OKTOBER 2017: DAG ROND MARIA

Noteer alvast in uw agenda: Het derde deel van onze ontdekkingsreis vindt plaats op 7 oktober 2017 in het Ontmoetingscentrum, Oude Dijk, Tilburg. Dit belooft een creatieve, interactieve dag te worden rond Maria, Moeder van Barmhartigheid. Maria is de patrones van onze Congregatie en een belangrijk en dierbaar persoon voor velen.

Zie www.scmn.nl voor meer informatie over de Ontdekkingsreis. Hebt u belangstelling om deel te nemen aan de ontmoetingen en/of aan de Dag rond Maria, laat het ons weten via provinciaal@scmn-tilburg.nl.