

## Eigentijds

Ons beeldmerk toont een gestileerde en eigentijdse Maria, Moeder van Barmhartigheid. Rustig en stijlvol straalt zij eenvoud en ingetogenheid uit. Met open armen staat zij klaar om hulp en bijstand te verlenen.

Haar mantel biedt vertrouwen en bescherming. Deze mantel symboliseert ook de wereld, waarop wij zusters zo betrokken zijn.



## Meer weten?

In diverse boeken en dvds kunt u meer te weten komen over onze geschiedenis en spiritualiteit. Ook de twee musea aan de Oude Dijk in Tilburg geven een goed beeld van ons leven en liefdewerk.

Het Provinciaal Bestuur werkt vanuit Tilburg. Onze deur staat open. Wees welkom.

Zusters van Liefde  
VAN O.L.V. MOEDER VAN BARMHARTIGHEID



### Provinciaal Zusters van Liefde

van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid  
Oude Dijk 1, 5038 VL Tilburg  
tel.: 013 - 543 31 96  
provinciaalaat@scmm-tilburg.nl

Zie [www.scmm.nl](http://www.scmm.nl) voor meer informatie.



# Welkom

Ontdek het bijzondere leven en werk van de Zusters van Liefde, van O.L.V. Moeder van Barmhartigheid.

*“Als Zusters van Liefde dragen we Gods liefde in onze naam. Onze roeping ligt onder de mensen en onze huizen staan midden in de wereld.”*

*“Wij streven ernaar een luisterend oor, een open oog en een groot hart te hebben voor de tekenen van de tijd; en ons daadwerkelijk daarvoor in te zetten.”*

## DE WEG VAN BARMHARTIGHEID, EENVOUD EN GASTVRIJHEID

### **Zo staan wij in het leven**

Als Zusters van Liefde stellen wij ons open voor mensen die ons nodig hebben; om hen te steunen en te bemoedigen. Vanuit die grondhouding zetten wij ons in voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit doen wij als Congregatie, individueel en ook graag samen met bondgenoten.

Naast het geven van onderwijs hebben de zusters zich altijd ingezet voor de zorg voor weeskinderen, bejaarden en gehandicapten en voor de verpleging van zieken in Nederland en elders. Ook in de pastorale zorg en het maatschappelijk werk hebben wij een duidelijk spoor achtergelaten.

### **Ons spoor gaat verder**

Tegenwoordig zijn wij elkaar en onze medemens nog steeds aandachtig nabij. Met een klein gebaar, een gastvrij onthaal of door ons aan te sluiten bij groepen die werken aan de verbetering van de wereld.

De Zusters van Liefde wonen op verschillende plaatsen in Nederland. Maar waar we ook leven, overal volgen wij de weg van barmhartigheid, eenvoud en gastvrijheid.

### **Geraakt?**

Wilt ook u onze weg van liefde volgen? Wij staan open voor vormen van verbondenheid. En gaan hierover graag met u in gesprek.

### **Hoe het begon.....**

23 november 1832: Monseigneur Joannes Zwijsen sticht de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Hij begint klein, samen met drie zusters, vanuit een kleine woning in de Tilburgse wijk 't Heike. Meer dan 10.000 Zusters van Liefde volgden sindsdien zijn spoor van eenvoud, barmhartigheid en gastvrijheid, in Nederland en elders in de wereld.

### **Wereldwijd**

Momenteel zijn de Zusters van Liefde, buiten Nederland actief in tien andere landen: België, Brazilië, Engeland en Ierland, Filippijnen, Indonesië, Italië, Suriname, Timor Leste en de Verenigde Staten.

